

If this life is one act  
Why do we lay all these traps  
We put them right in our path  
When we just wanna be free

I will not waste my days  
Making up all kinds of ways  
To worry 'bout all the things  
That will not happen to me

So I just let go  
Of what I know I don't know  
And I know I only do this by

Living in the moment  
Living my life  
Easy and breezy  
With peace in my mind  
With peace in my heart  
With peace in my soul  
Wherever I'm going,  
I'm already home  
Living in the moment

I'm letting myself off the hook  
For things I've done  
I let my past go past  
And now I'm having more fun  
I'm letting go of the thoughts  
That do not make me strong  
And I believe this way  
Can feel the same for everyone

And if I fall asleep  
I know you'll be the one  
Who'll always remind me

To live in the moment  
Living my life  
Easy and breezy  
With peace in my mind  
With peace in my heart  
With peace in my soul  
Wherever I'm going,  
I'm already home

I can't walk through life facing backwards  
I have tried,  
Tried more than once to just make sure  
And I was denied  
The future I'd been searching for  
I spun around and hurt no more

Als we maar één kans krijgen om te leven  
Waarom werpen we dan al deze obstakels op  
We plaatsen ze precies op ons pad  
Terwijl het enige wat we willen is vrij zijn

Ik ga de dagen die me gegeven zijn niet verdoen  
Met het bedenken van allerlei manieren  
Om me zorgen te maken over dingen  
Die me toch niet zullen overkomen

Dus, laat ik de dingen los  
Waarvan ik weet dat ik ze niet weet  
En ik weet dat ik dat alleen maar doe door

In het NU te leven  
Ik leef mijn leven  
Vrij en blij  
Met vrede in mijn geest  
Met vrede in mijn hart  
Met vrede in mijn ziel  
Waar ik ook heenga  
Ik ben al thuis  
Doordat ik in het NU leef

Ik bevrijd mezelf  
Van de dingen die ik gedaan heb  
Mijn verleden, ligt in het verleden  
En ik heb nu meer plezier  
Ik laat de gedachten los  
Die me geen kracht geven  
En ik geloof dat deze manier van leven  
Voor iedereen mogelijk is

En als ik in slaap val  
Dan weet ik dat jij degene bent  
Die me altijd zal helpen herinneren

Om in het NU te leven  
Ik leef mijn leven  
Vrij en blij  
Met vrede in mijn geest  
Met vrede in mijn hart  
Met vrede in mijn ziel  
Waar ik ook heenga  
Ik ben al thuis

Ik kan niet steeds omkijkend door het leven gaan  
Dat heb ik geprobeerd,  
Meerdere keren geprobeerd om zeker te zijn  
En daardoor werd me de toekomst ontzegd  
Waar ik zo naar had gezocht  
Ik draaide me op mijn hielen om en de pijn  
verdween

By living in the moment  
Living my life  
Easy and breezy  
With peace in my mind  
With peace in my heart  
With peace in my soul  
Wherever I'm going,  
I'm already home

I'm living in the moment  
(I'm letting myself off)  
I'm living my life  
(The hook for things I've done)  
Just takin' it easy  
(I let my past go past)  
With peace in my mind  
(And now I'm having more fun)  
Got peace in my heart  
(I'm letting go of the thoughts)  
Got peace in my soul  
(That do not make me strong)  
Wherever I'm going  
(And I believe this way)  
I'm already home  
(Can be the same for everyone)

I'm living in the moment  
(I'm letting myself off)  
I'm living my life  
(The hook for things I've done)  
Easy and breezy  
(I let my past go past)  
With peace in my mind  
(And now I'm having more fun)  
With peace in my heart  
(I'm letting go of the thoughts)  
With peace in my soul  
(That do not make me strong)  
Wherever I'm going  
(And I believe this way)  
I'm already home  
(Can be the same for everyone)

Door in het NU te leven  
Ik leef mijn leven  
Vrij en blij  
Met vrede in mijn geest  
Met vrede in mijn hart  
Met vrede in mijn ziel  
Waar ik ook heenga  
Ik ben al thuis

Ik leef in het NU  
(Ik bevrijd mezelf)  
Ik leef mijn leven  
(Van de dingen die ik gedaan heb)  
Gewoon rustig aan doen  
(Mijn verleden, ligt in het verleden)  
Met vrede in mijn geest  
(En nu heb ik meer plezier)  
Heb vrede in mijn hart  
(Ik laat gedachten los)  
Heb vrede in mijn ziel  
(Die me geen kracht geven)  
Waar ik ook heenga  
(En ik geloof dat deze manier van leven)  
Ik ben al thuis  
(Voor iedereen mogelijk is)

Ik leef in het NU  
(Ik bevrijd mezelf)  
Ik leef mijn leven  
(Van de dingen die ik gedaan heb)  
Vrij en blij  
(Mijn verleden, ligt in het verleden)  
Met vrede in mijn geest  
(En nu heb ik meer plezier)  
Met vrede in mijn hart  
(Ik laat gedachten los)  
Met vrede in mijn ziel  
(Die me geen kracht geven)  
Waar ik ook heenga  
(En ik geloof dat deze manier van leven)  
Ik ben al thuis  
(Voor iedereen mogelijk is)